

Kampeert & Caravan Kampioen

# KCK

Het leukste campingmagazine van Europa

## BARCELONA IS HÓT

Fotoreportage. Inclusief  
5 tips van de redactie. Plus:  
handige stadsplattegrond

## PUZZEL

5x kans op  
een Isabella  
voortent

## STOELENDANS

Test: 17 klapstoelen  
waar je nóóit meer  
uitkomt...

## FIETSEN MEE

Fietsdragers  
14 fietsen getest  
Meeneem-tips

NR. 7 • JULI 2007

eiland en  
star  
special

### TOPPERS:

Île d'Oleron & Île de Ré

### EN:

Sardinië

Kefalonia

Terschelling

St. Michael's Mount

**PRIMEURS** 2008  
DE NIEUWSTE CARAVANS EN CAMPERS

www.kck.eu

ANWB

07 >



€ 5,95 39196.4



## LEZERSVERHAAL

KCK-lezers kunnen hun vakantiebelevissen insturen naar de redactie. De beste verhalen worden gepubliceerd; de winnaars ontvangen € 250. Dit is een bijdrage van Thecla Amoureux. Meedoen? Kijk op [www.kck.eu](http://www.kck.eu).

Na een week tussen de kabbelende bergbeken, gletsjers en almen van Karinthië, staan we nu aan de andere kant van de Alpen. In Kroatië welteverstaan, aan de prachtige scherenkust en een helderblauwe Adriatische Zee. Verderop dreunt muziek over een terras. Hoe verschillend kunnen Europese landen zijn!

# Van Karinthië tot Istrië



### HET REISGEZELSCHAP

Michel (44), Thecla (40), Isis (9) en Iven (6) genoten van deze vakantie in juli en augustus 2006. Zij reisden met de Karstentent in een Renault Kangoo.

## Gletsjers en mediterrane zon

**W**e slaken een zucht van verlichting wanneer we Camping Berggruss in Berg im Drautal op rijden. De campings die we tot nu toe hebben gezien in Karinthië zijn overvol en niet erg sfeervol. Op Berggruss daarentegen worden we hartelijk ontvangen door Frau Tiefnig, die we met wat stamgasten en haar zoon in de oude caféschuur aantreffen. Er heerst een gemoedelijke sfeer en de kampeervlekken zijn ruim met een prachtig uitzicht op de omringende bergen. Er gaat niets boven dobberend in het zwembadje naar de bergen te kijken en 's avonds, als de kinderstemmen zijn verstomd, te genieten van de rust en de zuivere berglucht.

**LIEFLIJKE ALMEN** Om in het Drautal terecht te komen, kiezen we voor de spectaculairste manier om erheen te reizen. Dat is de langzame, maar o zo mooie tocht over de Grossglockner Hohealpenstrasse. 's Ochtends vroeg is het nog rustig op de weg en rijden we langs lieflijke almen (bergweiden) via spannende haarspeldbochten een overweldigend berglandschap tegemoet. We hebben hier een dag voor uitgetrokken, maar dat is eigenlijk te kort. Elke nieuwe bocht biedt weidse uitzichten, een klauterwand waar de kinderen even moeten klimmen, een fantastische picknickplek, een bergbeek om te spelen, sneeuw waarmee we toch echt sneeuwballen moeten gooien en bergbuffels die ons verbaasd aanstaren. Ook moeten we pauzeren vanwege stinkende remmen die het zwaar te verduren hebben gehad. En natuurlijk is er de grootste Oostenrijkse gletsjer aan de voet van de Grossglockner, de Pasterzegljetsjer, van bijna negen kilometer lang. Hier blijven we hangen, want de aanblik is betoverend. De kinderen beleven veel plezier aan de tientallen Murmeltiere (bergmarmotten) die in en uit hun holletjes kruipen en zich niets aantrekken van de toeristen die 'oh' en 'ah' roepen.

**CANYONING** Het Drautal en omgeving bieden eindeloze mogelijkheden voor actief vakantieplezier. Vlakbij bij de camping liggen twee kloven. De Ochsenklamm leent zich uitstekend voor canyoning. Natuurlijk moeten we eerst energie opdoen. Picknickplaatsen genoeg naast het heldere bergriviertje. Terwijl mijn echtgenoot Michel en ik ons te goed doen aan de biologische kaas en worst van onze campingboerderij maken de kinderen dammen en kastelen in het water. Hoe verder je de kloof in gaat, hoe hoger de wanden en hoe woester het water stroomt. Best spannend, zeker als er ook nog een slang voor je wegschiet en al helemaal als je, zoals ik, met fotocamera en al in het water kukelt... 's Ochtends bij het ontbijt zie je de Drachenflieger (paragliders) al boven je rondzweven, die van de Emberger Alm naar beneden glijden. We durven het drachenflieden zelf niet aan. Onze sportieve uitdaging zit 'm voor vandaag dus vooral in het bochtenwerk met de auto de Emberger Alm op. Na een heerlijke wandeling op de alm liggen we op onze rug in het gras en zien soms wel tientallen Drachenflieger over komen. Een machtige aanblik. Onze kinderen vinden dat liggen maar saai en roetsjen in vliegende vaart op een houten plankje de steile groene alpenweides af. Sneeuw hebben ze daarvoor niet nodig...

**BOOMWORTELPAD** Er volgt weer een actieve dag. Hoog boven de Weissensee leggen we via een boomwortelpad de route af naar de Kohlröshütte (1.540 m). Om er te komen, brengt een stoeltjeslift ons naar het begin van de wandelroute. Bij de eerste hut is een spannende >





Boerderij op de Emberger Alm



Het begin van de Grössglockner Alpenstrasse bij Fusch



Bewegwijzering op de Emberger Alm



Zonnewijzer in Istrië